

De sprekers

Guido van Heulendonk, Roel Richelieu Van
Londersele, Yves T'Sjoen, Gert Buelens, Youri
Desplenter

In prettige herinnering aan de BGG-
bijeenkomst van 29. xi. 2024 !

Guido van Heulendonk
Beelaert

Een bijzondere ervaring om onder mijn jaargenoten
van 1984 het te mogen hebben over
hoe we de zaken nu aanpakken als opleiding!

Gert Buelens

Fijn eindelijk eens te kunnen spreken
voor een geïnteresseerd en aandachtig
publiek over de Middeleeuwse landse
literatuur.

Youri Desplenter

Dank voor de gelegenheid om een anekdotisch gesprek
te mogen voeren met alumni Roel van Londersele en
Guido van Heulebant (afstuderingjaar 1974).

Een gesmaakte opener van de jaarvergadering,
met verhalen van toen.

Yves T'Gier.

Wie knipt het licht uit in de kelder
en begeeft zich met mij naar de zonneter
of zolder, waar de onvolgordige vrouwen
zij aan zij liggen en mij met kleine liefde
tegenspreken.

Joel Piéblieu
29/11/2024

Zoek de universeel aan 40 jaar geleden,
een blik op de toekomst en het heden.
Dank aan de organisatie voor een
lyric hip op memory lane

Brijlle de Deym
29/11/2024

Schitterend initiatief! Leuk om zoveel mensen nog eens terug
te zien en bij te praten. Tot over 10 jaar!

Hilde Derweus 30/11/24

Een interessante herkenning met
literatuur, opleiding en medestudenten.
We genieten van wetenschappelijke duiding
en informele babbel!

M. Altman

Samen herinneringen ophalen,
heel wat over het leven uitwisselen en
delen. Voordelbaar om het bij te weerzien.

 dat V an copperdite

Els De Vos

25 jaar later... de ophomst was heftig, maar
toch was het fijn om herinneringen op te halen.
Gemanist blijf je voor het leven.

Judit

40 jaar later... Veel herinneringen komen boven.
Wat een verschil met de opleiding nu.
Nog steeds daarbij om Gemanist te zijn.



Al 40 jaar geleden, maar net alsof
het gisteren was. Heel leuk om
herinneringen op te halen.



Fijn weerzien met studiegenoten
van minstens 44 jaar geleden!

Interessante lezingen! Proficiat aan
de organisatoren!

~~S. H. H.~~

Een heel stijlvolle viering na 50 jaar - met alle
toeters & bellen.

René Maasheuvel

Merlyk om na 50 jaar nog zoveel bekende
gezichten te ontmoeten. Dank voor de
organisatie van dit fenomenaal gebeuren

Chris Mannen

Een buitengewone gelegenheid om zoveel "heldhaftige"
herinneringen aan die mooie tijd op de Blandijn
weer op te raken. Bedankt voor het aangename
weerzien!

Melis Blammant

Alweer een heel leuke middag
fevierend en, surtout, hilarisch
dankzij de tussenkomst van Joost.

Mann (Joos)

Beaomd door
Ditka

Fijn en paar collega's terug te
zien. Jammer dat er niet meer zijn.
Joed ook nu op de hoogte te
blijven van wat de
Gemaans doet en inhoudt.

Bart Voerman, 1984

Endelig en hyggelig ontdekking te
komme tebeke te fent, trefte hyggelige
"familie" med studentter - en wickels
te klappen met Jacques ☺

Monteen La schet

Heel fijn om bekende en intussen minder bekende
gezichten terug te zien. Bedankt voor de
Ulotte organisatie. Gelukkig ben ik dan
toch niet naar een avondschool moeten
overschakelen...

Wim Agterllo.

40 jaar in een 'rij' voorbij
we hebben verder kuppelen
(de steel wijte ook wel een beetje
maar het gezelschap deed
ons wijpen van plezier
en in gedachten wijten we even
temp in de tijd
Mooie herinneringen
dankzij voor de organisatie!
we hebben 'genoten' van de tafel-
en klagenoten.
wie weet wanneer we nog eens bij elkaar
binnen wijpen (geen 10 jaar wachten)

JOMI NIAG VE.

Am _____ Marc Phil Gert